

Dobbe⁴⁺ en de Draak

Lennaert Roos
en de Drakenband



Een prentenboek komt tot leven!

Platland wordt al jarenlang geplaagd door een draak die 's avonds huizen plundert. Vooral boeken verdwijnen tijdens die rooftochten, waarmee ook het lezen is verleerd of vergeten. Als tenslotte de Koninklijke Bibliotheek in het kasteel het ook moet ontgelden, komt koning Willem eindelijk in actie. Hij doet een oproep aan het volk om de draak te verslaan en belooft zijn dochter Jade als bruid. Met dat vooruitzicht gaat ridder Koenraad op weg. Hij heeft alleen geen idee waar die draak zich schuilhoudt. Gelukkig komt hij Dobbe tegen die de sleutel heeft tot de oplossing.

Op zijn authentieke onnavolgbare manier vertelt, zingt en kleurt Lennaert Roos de personages in waarbij hij muzikaal wordt begeleid door zijn Drakenband. De prachtige illustraties als projectie en de liedjes die je meevoeren van Platland tot Verweggistan en terug maken deze productie tot een lust voor oren en ogen.



Dobbe en de Draak

Spel Lennaert Roos | **Band** Maurits de Lange (piano), Bas Tönis (percussie), Peter Kennedy (basgitaar) | **Tekst** Lennaert Roos | **Doelgroep** 4+ | **Duur** ca. 50 minuten | **Foto's** Sascha Barnard, Pamela Bakhuizen en Popfactory | **Illustraties** Sylvia van Ommen

**Sprookjes bestaan,
je hoeft er alleen maar
in te geloven**



Lennaert & de Drakenband

