

Angelino en de drie koningen ⁵⁺



Peter van Dijk

In het vergeten Italiaanse bergdorp
'il villaggio dimenticato' woont Angelino,
een kleine jongen met een trommel.
Hij is de boodschappenjongen uit het dorp.
Bij elk nieuwtje trommelt hij
alle dorpsbewoners bij elkaar.
**Maar veel gebeurt er niet
in het dorp.**



De bakker Fabrizio maakt het lekkerste
ciabattabrood uit het hele land, maar
buiten het dorp kent niemand hem.
Silvio de herbergier drinkt elke avond een
lekker glas wijn met zijn dorpsgenoten,
maar zijn vrouw klaagt steen en been.
Geen gast van buiten het dorp die nog blijft
overnachten. En Claudia, Gina en Sofia
wachten al zo lang op hun prins op het
witte paard die hen mee zal nemen naar
zijn paleis. **Maar wachten ze
niet tevergeefs?**

**Alleen signor Baffi, de burgemeester
van het dorp, lijkt echt tevreden.**
**Elke middag geniet hij ongestoord van
zijn siesta. Totdat op een middag
Angelino in de verte drie koningen
met een kameel ziet. Dio mio... ze
zijn op weg naar zijn dorp...**

Peter van Dijk

Angelino en de drie koningen

'Angelino en de drie koningen'
is een verrassende versie van het
kerstverhaal en een bewerking van
het gelijknamige boekje van Koos
Meinderts, uitgeverij Rubinstein.
Een kerstverhaal, gezien door de
ogen van een kleine jongen. Het
aloude verhaal is van alle tijden,
ook van nu...

Spel Peter van Dijk

Tekst Koos Meinderts

Peter van Dijk

Doelgroep 5+

Duur ca. 45 minuten

Illustratie Annette Fienieg

Uitgever

Rubinstein Publishing BV,
serie Gouden Boekje

